

הצעות לטיולים שונים בהדרכת

1. "ואולי לא היו התמרים לעולם"

טיול בבקעת כנרות בעקבות התיישבות, חלוציות, קוממיות, חקלאות.

נפתח את היום במצפה מוטי הוד (אלומות) בתצפית על עמק הירדן והכנרת. משם נרד לחצר כנרת לספר את סיפור העלייה השנייה ומפעליה השונים, נמשיך לטנק הסורי בדגניה לשמוע את סיפור הקרב ההרואי במלחמת העצמאות. לאחר ארוחת הצהריים ניסע לקיבוץ מעגן שעל שפת הכנרת להאיר את סיפורם העלום של 'צנחני היישוב' ולספר על אסון מעגן. לסיום, נבקר בבית הקברות של כנרת, נכיר מקרוב את אותם חלוצים, חולמים, הוגים, לוחמים, ומשוררים שסיפורם שזור בתולדות העמק והארץ.

במהלך כל היום ילווה אותנו סיפורו של בן ציון ישראלי ומפעל השבת התמר לארץ ישראל בשנות ה-50.

*בטיול זה ניתן ומומלץ לשלב ביקור באחד מחנויות המפעלים המכינים מוצרי תמרים מגוונים.

2. "מרבי עקיבא ועד שרה גיבורת ניל"י"

בעקבות גיבורים ותורמים בתקופות שונות טרום הקמת המדינה.

נתחיל את טיולנו במסלול הליכה קצר בחוטם הכרמל אל המקום בו על פי המסורת קבור אחד מגדולי המנהיגים של העם היהודי- רבי עקיבא. נספר על חלקו הרב במרד בר כוכבא ומדוע המסורת מציינת את קברו שם. נמשיך לרמת הנדיב, שם נתרשם מהגינות הפורחות וממזרקות המים, נבקר באחוזת קברו של האיש שכונה בשעתו "אבי היישוב" הלא הוא הברון רוטשילד. לאחר ארוחת הצהריים באחת מהמסעדות במושבה זיכרון יעקב נערוך סיור במדרחוב המשוחזר וברחוב המייסדים של המושבה שהייתה אחת מראשונות המושבות בארץ ישראל ובה נמצא בית משפחת אהרונסון ממנו פעלה בשעתו מחתרת ניל"י.

*בטיול זה ניתן ואף מומלץ לשלב סיור/סדנא באחד מיקבי האזור המשובחים והמובילים בארץ (כולל טעימות).



3. "גבורה בשפלה?"

נצא ליום טיול באחד מהאזורים היפים והמעניינים בארץ- שפלת יהודה, שם נקפוץ בזמן לאחור אל סיפורי התנ"ך, נטעם יינות משובחים ונחזור לימי מלחמת העצמאות והקמת המדינה.

נתחיל את היום ביער צרעה עם סיפורה של אחת הדמויות המוכרות ביותר בתנ"ך- שמשון הגיבור או לחלופין בחורבת מדרס שם נבחן בפנים חדשות את דמותו של שמעון בר כוסבא הלא הוא בר כוכבא. לאחר מכן נספר על מסעה האחרון של שיירת ה-ל"ה שיצאה לעזרת היישובים הנצורים בגוש עציון, נאכל ארוחת צהריים טעימה במסעדה ביתית ונסיים את היום באחת התצפיות היפות ביותר באזור עם סיפור הקרב ההרואי בין דוד לגוליית אותו נאיר באור חדש.

*בטיול זה ניתן ואף מומלץ לשלב סיור טעימות/סדנא באחד מהיקבים האיכותיים באזור.

4. "ציונות והתיישבות בנגב"

יום טיול מעשיר בעקבות הציונים, המתיישבים והחלוצים בנגב, החל מתקופת טרום המדינה ועד היום.

נפתח את היום באתר ההתיישבות "מצפה רביבים", שם נערוך סקירה קצרה על מרחב הנגב ונספר את סיפורו הייחודי והראשוני של מפעל "המצפים בנגב". נמשיך לקיבוץ שדה בוקר אל צריף המגורים של "הזקן"- דוד בן גוריון ואשתו פולה, שם נדבר על דמותו של ראש הממשלה הראשון. נצא לטיול רגלי קצר וקליל בנווה המדבר שבשמורת עין עבדת המרהיבה, נקפוץ לביקור באחוזה הקבר של דוד ופולה בן גוריון, שם נערוך תצפית על המרחב ונדון בחזון הנגב של בן גוריון. לסיום, נקנח בביקור באחת מחוות הבודדים שעל "דרך היין".



5. "קהילה וטבע בעיירות הפיתוח של הנגב הצפוני"

אל דימונה וירוחם: סוף העולם שמאלה וימינה.

טיול בין קהילות שונות ובין אתרי הטבע המרהיבים של מרחב הנגב הצפוני החבוי מן עין.

נתחיל את היום בדימונה, עיר הנמצאת על הדרך לאילת אך כמעט ואף פעם לא זוכה לביקורים. נספר את סיפור הקמת העיירה במוזיאון הקטן של העיר, נבקר את קהילת העבריים של דימונה מהם נשמע מדוע עשו את הדרך הארוכה לארץ ישראל ומדוע בחרו להתישב דווקא בעיר זו.

לאחר מכן נסע מרחק כמה דקות משם אל עין ירקעם הנסתר המהווה אחד ממוקדי המשיכה המרכזיים במדבר עבור בעלי חיים, צמחייה רבה וכמובן בני האדם. נעפיל אל ראש הר אבנון לחזות בנופיו של אחד מפלאי הטבע הייחודיים של ארצנו- המכתש הגדול.

לאחר ארוחת צהריים משביעה באווירה ביתית ונעימה בפרויקט "המבשלות" של ירוחם, נפגש עם אחד מוותיקי היישוב שיספר לנו את סיפור היישוב שהוקם כמעברה במהלך "העלייה ההמונית" וגם את סיפורו האישי.

נסיים את היום עם השקיעה באחת מפנינות הטבע של המרחב- פארק אגם ירוחם, הנחשב לגדול מאגרי המים של הנגב.

בסיום זה ניתן ומומלץ לשלב סדנאות שונות כמו:

- סדנת O.D.T לגיבוש הצוות/ הקבוצה, העצמה קבוצתית ואישית, והנעת תהליכים הקשורים בקבוצה ובפרט.
- פעילות עם מרכז הצפרות "דוכיפת": סדנא טיבוע ציפורים, חקר וגילוי עקרבים (בלילה), או הרצאה על עולם החי של הסביבה.
- ביקור וסדנא ב"פרנה של יגאל": מרכז יזמות קטן בו פועלת מאפייה מיוחדת במינה בה מיוצר לחם טעים לפי מתכון של וותיקי היישוב שהובא ממרוקו.
- סדנאות אלטרנטיביות בעומק המדבר הקסום והמרגיע, עם מנחה מקומי המתמחה במדיטציה ושיאצו בתחום הקהילה.



6. "התיישבות ומורשת קרב בעוטף עזה"

טיול אל מרחב צפון רצועת עזה: אל היישובים הנמצאים בקו הראשון, אל הטבע המפתיע של האזור ואל תקופת המתיחות בשנים שלאחר הקמת המדינה.

נפתח את היום בטיול רגלי קצר בשמורת נחל שקמה הנשפך אל הים התיכון, בלגונה הכחולה והמפתיעה, ובדיונות המקיפות את המרחב.

משם, לאחר נסיעה קצרה, ניכנס לקיבוץ יד מרדכי שם התרחשו אחד הקרבות הקשים במלחמת העצמאות. נבקר באתרים השונים שבקיבוץ, בין היתר באנדרטת מרדכי אנילביץ' ובמוזיאון "משואה לתקומה".

לאחר ארוחת צהריים באחת מהמסעדות באזור, נבקר במושב נתיב העשרה ונשמע ממקור ראשון את סיפור הקמתו של המושב בסיני והעתקתו למקומו הנוכחי.

הביקור במושב יכלול סיור רכוב אל גדר ההפרדה הסמוכה.

משם נדריים אל אנדרטת "חץ שחור", נספר את סיפור הקמתה של חטיבת הצנחנים ונחזור אחורה בזמן אל תקופת פעולות התגמול.

לסיום היום, נבקר בבית העלמין של קיבוץ נחל עוז ונחשף לסיפורו הטרגי של רועי רוטברג, רכז הביטחון של הקיבוץ ואל הנאום שנישא בהלווייתו ונראה כי הוא מלווה אותנו עד היום.

במהלך טיול זה ניתן ואף מומלץ לשלב אחת מהאטרקציות הבאות:

- טיול רכוב בריינג'רים (רכבי שטח).
- ביקור במכוורת ומפעל הדבש של יד מרדכי.



- הטיולים יותאמו ללקוח במידת הצורך.
- ניתן להוסיף אטרקציות וכמו כן, לבנות ימי טיול שונים על פי הנדרש.

ישי קופילבסקי הדרכות

Ishai.kopi@gmail.com 0502030413